

## **VERVOLG VAN DE ACHTERKANT**

Maar wanneer we er voor elkaar willen zijn, zal onze zegen, zal de zegen van onze God een Licht mogen zijn voor elkaar.

*Shaloom en mazzeltov, pastor Huub Spaan.*

In het gebedenboekje voor roepingen in het pastoraat staat deze maand het volgende gebed:

Goede God,

U heeft eenieder tot leven geroepen:  
vrouwen, mannen, kinderen,  
weduwen en wezen,  
hongerigen en dorstigen,  
vreemdelingen en naakten,  
zieken, gevangenen en doden.

Laat leven, zo bidden wij,  
en tot leven komen voor ons  
een opdracht zijn door Uw naam.  
Laat Uw levensgeest werken in ons  
en in Uw minsten,  
om te bestaan door U, voor U en met U,  
God, voor altijd.

Moge de diaconie van de liturgie,  
de diaconie van het Woord  
en de diaconie van de liefdewerken  
werkzaam zijn en blijven  
door de ambtsdragers in Uw Kerk,  
maar ook tot volle ontplooiing komen  
in allen die Uw woord zijn toegedaan  
en Uw Zoon navolgen in Kerk en Wereld.

Opdat wij allen zullen leven  
zoals U ons ooit heeft bedoeld,  
door Christus onze Heer.  
Amen.

## **BISDOMBLAD TUSSENBEIDE**

Deze week ontvangt u weer het bisdomblad Tussenbeide. We wensen u veel leesplezier.

**SAMEN ONDERWEG**

**MET SINT ANTONIUS**

**EN SINT CORNELIUS**



TEL.NR: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125 **20 maart 2011**  
Secretariaat open ma. di en do.: 9.00-12.00 uur  
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304  
E-mail: [secretariaat@antonius-cornelius.nl](mailto:secretariaat@antonius-cornelius.nl)  
Website: [www.antonius-cornelius.nl](http://www.antonius-cornelius.nl)  
Website fusie: [www.sion-parochies.nl](http://www.sion-parochies.nl)

Beste Parochianen,

Het gezegde dat de lezingen van deze zondag bij je oproept is: "Alle zegen komt van boven". In de eerste lezing uit het boek Genesis wordt Abraham gezegend, maar ook om anderen tot zegen te zijn. In het Evangelie wordt ook Jezus gezegend met licht en gesterkt in zijn geloof om zijn weg naar Jeruzalem te kunnen gaan. Vanuit het latijn kennen we het woord zegenen als 'benedicere'. Een letterlijke vertaling van benedicere betekent: iets goeds zeggen, of "iets goeds zeggen over de ander". Dat is mooi. Iets goeds zeggen, iets goeds zeggen over de ander. Geen jaloezie, geen geroddel, geen negativiteit, geen afgunst wordt gesproken. Dat is mooi, alleen het goede wordt uitgesproken. Maar wie zegen ontvangt, over wie iets goeds gesproken wordt, krijgt tegelijk de opdracht velen in die zegen te laten delen. Het goede dat over jou gezegd wordt is niet alleen voor jezelf. Het goede is juist om te delen met degene om je heen. Dat is een opdracht. God is niet alleen met de individuele mens bezig, maar de individuele mens als instrument voor de gemeenschap. De mens staat niet alleen in deze wereld, maar wij mensen zijn elkaar gegeven. Wij zijn elkaar gegeven in relatie tot elkaar. Relaties van geliefden, relaties van ouders met hun kinderen, relaties op ons werk, relaties in de buurt waar we wonen, relaties met onze vrienden, relaties in onze geloofsgemeenschap. Wij staan niet alleen in het leven, we zijn verbonden met elkaar. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en voorbereiding op het feest van Pasen. Het is een gezegende tijd. Een tijd om op weg te gaan. Zoals Abraham op weg gaat naar het land door God beloofd. Een land waar het goed is voor iedereen. Een land waar we gezegenden mogen zijn voor elkaar. Ons mens worden, mag een op weg zijn naar mens zijn. De mens die geschapen is om beeld en gelijkenis te zijn van God. Zo mogen we licht zijn voor elkaar en voor elkaar het Licht van God zijn. In deze veertigdagentijd kan ons misschien de duisternis overvallen.

- **vervolg zie achterkant** -

## AGENDA

### **2<sup>de</sup> weekend van de veertigdagentijd**

Zaterdag	19-3	19.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met zang van het dameskoor 'Con Amore'. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	20-3	10.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met <b>Kinderwoorddienst</b> en Nederlandse liederen. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
Maandag	21-3	---	---
Dinsdag	22-3	19.30	<b><u>AVONDGEBED</u></b> in de kapel.
Woensdag	23-3	---	---
Donderdag	24-3	---	---
Vrijdag	25-3	19.30	<b><u>WOORD- en GEBEDSDIENST</u></b> in de kapel met <b>vastenoverweging</b> . Voorganger: Pastor B. v.d. Helm. Thema: Stem ons af op uw waarheid, die mensen over grenzen heen verbindt.

### **3<sup>de</sup> weekend van de veertigdagentijd**

Zaterdag	26-3	10.00	<b><u>PRESENTATIEVIERING</u></b> met zang van het koor 'AnCor'. <i>Presentatie van de jongeren die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel.</i> Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	27-3	10.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met Nederlandse liederen. Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.

## MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Johannes Ham, die kortgeleden is overleden.

### **Zaterdag 19 maart 19.00 uur**

Piet Grootsholten + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + Lou v. Geest + Henk Rodenrijs + Frans v.d. Stap + Hennie de Vette + Han Vermeulen + Leo v. Dijk + Toon v. Loenen + Anton v.d. List + Ciska de Vette-Holierhoek + Adriana Weerdenburg-Zwinkels + Aad v. Marrewijk

### **Zondag 20 maart 10.00 uur**

Voor de heilige Antonius + Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift + Truus v.d. Ende-v. Mil + Mathijs v.d. Berg + Gijsbertus Kleijweg + Fred v.d. Meer en familie + Astrid Ras-v. Loenen + Magda Kouwenhoven-de Vette + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijs-Vis + Gijsbertus en Gar Bentvelsen-v. Leeuwen en kinderen + Aad en Joke v.d. Poel-Kuijpers + Henk Mokveld + Nicolaas Schenkeveld en overleden familie + Jan en Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Catharina Dessens-v.d. Kraan + Tony Smits + Hendrica Slootweg-Seesink

### **EERSTE LEZING Genesis 12, 1-4a**

### **EVANGELIE Matteüs 17, 1-9**

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante. Zijn gezicht ging stralen als de zon en zijn kleren werden wit als licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, in gesprek met Hem. Petrus zei daarop tegen Jezus: 'Heer, het is maar goed dat wij hier zijn. Als U wilt, zal ik hier drie hutten maken, voor U een en voor Mozes een en voor Elia een.'

Hij was nog niet uitgesproken of daar kwam een lichtende wolk die hen overdekte, en opeens klonk er een stem uit die wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem.'

Toen de leerlingen dat hoorden, wierpen ze zich op de grond en werden ze vreselijk bang. Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: 'Sta op en wees niet bang.' Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand meer dan Jezus alleen.

Terwijl ze van de berg afdaalden, gebod Jezus hun: 'Vertel niemand van dit visioen voordat de Mensenzoon uit de doden is opgewekt.'

### **WANDELING EN VASTENMAALTIJD OP 3 APRIL IN DEN HOORN**

In het kader van de Vastenactie is er door de M.O.V.-groep op zondag 3 april een wandeling en vastenmaaltijd georganiseerd. U kunt kiezen uit een wandeling van 5 of 10 kilometer.

Er kan gestart worden vanaf 12.30 uur vanaf de parochiezaal Hoornseweg 11a. Om 17.00 uur is er een vastenmaaltijd in de parochiezaal te Den Hoorn. De vrijwillige bijdrage is voor het vastenproject "Plant iets moois voor een ander", dat bestaat uit een aantal projecten in de Filippijnen", meer informatie kunt u vinden in de vastenkalender. Wilt u meelopen dan kunt u zich opgeven tot woensdag 30 maart bij het parochiesecretariaat (maandag, dinsdag of donderdagochtend telefoon 015-2615125) of via de email: [secretariaat@antonijs-cornelius.nl](mailto:secretariaat@antonijs-cornelius.nl).

*De gezamenlijke M.O.V.-groepen SION*