

## VERVOLG VAN DE VOORKANT

zomaar bijgesleept. Het mocht op een andere, soms nieuwe manier een opening bieden tot het verstaan van het Evangelie. Daarom mag het misschien ook wel met een hoofdletter geschreven worden. Ik hoop dat we zondag met vele naar Maasland togen om Pastor Louis en Rita uit te zwaaien. Die dankbaarheid heeft hij van velen verdiend. En dan, nee we gaan hem nog lang niet "zalig verklaren", maar we wensen hem wel toe dat hij samen met Rita nog een lange zalige tijd mag hebben. Of hoe eindigen sprookjes ook alweer....?? Ze leefden nog lang en gelukkig... dat wensen we hen beide zeker toe.....  
*vriendelijke groet, shaloom en mazzeltov, pastor Huub Spaan.*

## BEDEVAART NAAR BEURAING IN 2011

Gelegen in de bosrijke omgeving van de Belgische Ardennen, nabij de Franse grens, ligt het knusse dorpje Beuraing. Te midden van de drukte bevindt zich een oase van rust: het heiligdom van de Moeder met het gouden Hart. Beuraing dankt zijn bekendheid aan Maria, die hier eind 1932 en begin 1933 drieëndertig keer is verschenen aan 5 kinderen. De voormalige kloostertuin – waar dit alles gebeurde – is sindsdien een heilige plaats geworden, waar jaarlijks vele pelgrims en andere gelovigen naartoe gaan.

Ook vanuit het Bisdom Rotterdam wordt dit jaar weer een aantal bedevaarten georganiseerd naar Beuraing. Voor degenen die enige mate van verzorging behoeven zijn er twee bedevaarten in het Accueil. Dit gebouw ligt vlak naast de plaats van de verschijningen en is speciaal ingericht voor verzorging. Met deze bedevaart gaan naast een priester ook een staf van verpleegkundigen en brancardiers mee. De data zijn: zaterdag 14 t/m dinsdag 17 mei en zaterdag 18 t/m dinsdag 21 september. Het vervoer naar en van Beuraing gebeurt met touringcars en in de prijs van € 265,- is alles inbegrepen. Een speciale 'rolstoelbus' wordt ingezet, zodat ook rolstoelpatiënten de bedevaart kunnen meemaken.

De vierdaagse hotelbedevaarten zijn op zaterdag 14 t/m dinsdag 17 mei; zondag 21 t/m woensdag 24 augustus en op zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september. Deze pelgrims vinden accommodatie in hotel l'Aubepine. Zij dienen zichzelf te kunnen verplaatsen en verzorgen (prijs € 265,-).

Voor eventuele informatie kunt u terecht bij mw. A. Hollestelle-Arkesteijn, tel. 015-2124438. Folders en inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op het parochiesecretariaat.

## LEZING IN DE MARIAKAPEL

Op dinsdag 1 februari komt, op uitnodiging van het parochiebestuur van Den Hoorn, de bekende pastoor Ad van der Helm van de parochie Jacobus de Meerdere uit de Parkstraat in Den Haag naar onze parochie.

Hij zal dan een inleiding houden met als titel; "Parochie in beweging. Geloven in plaatselijke geloofsgemeenschappen".

Alle parochianen van Sion zijn van harte welkom. De lezing begint om 20.00 uur in de Mariakapel, maar om 19.30 uur staat de koffie of thee klaar. Tot ziens op 1 februari.  
*Het Parochiebestuur*

# **SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS**



TEL.NR.: Parochiesecretariaat: (015) – 2615125 **30 januari 2011**  
Secretariaat open ma. di., do: 9.00-12.00 uur  
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304  
E-mail : secretariaat@antonius-cornelius.nl  
Website : www.antonius-cornelius.nl  
Website fusie: [www.sion-parochies.nl](http://www.sion-parochies.nl)

Beste Parochianen,  
Deze zondag laat de Kerk ons uit de Bergrede van Matteus het prachtige verhaal van de zaligsprekingen lezen. De werkgroep die de viering bij het afscheid van Pastor Louis van den Hoven heeft voorbereid, heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. Bij een van de liturgiesuggesties stond als thema aangegeven: "**Zalig verklaard**". We kunnen ons er vast op verheugen en op voorbereiden dat Pastor Louis zondag in zijn afscheidspraak in Maasland deze woordspeling niet onbesproken zal laten. Tja, want deze voorzet zal hij niet onbenut laten.

We vinden het jammer dat we vervroegd afscheid van hem moeten nemen, tegelijk gunnen we pastor Louis na veertig trouwe dienstjaren in het werk voor de Kerk ook zijn rust. Veertig keer Kerst gevierd, veertig keer Pasen helpen voorbereiden, veertig keer het hele liturgische jaar doorleeft en meegemaakt. Het is bijzonder en mooi dat we aanstaande zondag daarom vooral in Dankbaarheid als Sionparochies samen met Louis en Rita dit mogen vieren. En natuurlijk zal hij zelf de verkondiging verzorgen, want het Evangelie als Blijde Boodschap te mogen uitdragen in woord en daad was hem zeer dierbaar. Niet alleen in de vieringen, maar ook op ouderavonden rond de sacramenten. De laatste tien jaar heb ik daarvan getuigen mogen zijn hoe vurig hij kon vertellen aan de kinderen van het Vormsel, maar evenzeer in de viering bij de KBO. Hoe van harte hij als voorganger mensen nabij wilde zijn bij droeve gebeurtenissen, maar ook vol enthousiasme op zondagmorgen het ritme van het kerkelijk jaar volgde. Het Evangelie was daarbij altijd leidend en de rode draad, maar graag wilde pastor Louis het Goede Nieuws ondersteunen met een sprookje. Of moet ik zeggen met een Sprookje. Soms kon je wel eens het gevoel hebben op een kinderlijke wijze te worden aangesproken. Maar zegt Jezus zelf niet: "Laat de Kinderen tot Mij komen." Het sprookje was er nooit

**- vervolg zie achterkant -**

## AGENDA

Zaterdag	29-1	19.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met zang van het dameskoor 'Con Amore'. Voorganger: Pastor B. v.d. Helm.
Zondag	30-1		<i>Geen viering in onze parochiekerk in verband met het afscheid van Pastor L. v.d. Hoven</i>
		10.00	<b><u>AFSCHEIDSVIERING</u></b> pastor L. v.d. Hoven in de parochiekerk <i>H. Maria Magdalena</i> , Meester Postlaan 6, Maasland.
Maandag	31-1	---	---
Dinsdag	1-2	19.30	<b><u>AVONDGEBED</u></b> in de kapel.
Woensdag	2-2	---	---
<b>1<sup>ste</sup> donderdag van de maand</b>			
Donderdag	3-2	14.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> in <b>De Kickerthoek</b> voor iedereen, met name voor de senioren. Voorganger: Pastor L. de Groot. <i>Na afloop is er gelegenheid om de H. Blasiuszegen te ontvangen.</i>
<b>1<sup>ste</sup> vrijdag van de maand</b>			
Vrijdag	4-2	19.30	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> in de kapel. Voorganger: Pastor L. de Groot.
Zaterdag	5-2	19.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met Nederlandse liederen. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	6-2	10.00	<b><u>EUCCHARISTIEVIERING</u></b> met zang van het gemengd koor 'Di Nuovo'. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende
		19.30	<b><u>TAIZÉVIERING</u></b> Meditatie-zangdienst in de kerk. Pastor H. Spaan.

## MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Hendrica Ham-van Tongeren, Louis van Velzen, Arie van Schie en Cornelia Remie, die kortgeleden zijn overleden.

## Zaterdag 29 januari 10.00 uur

Jo Vieveen-van Oosterhout + Antonius Nguyen Van Quyet en Maria Vū Thi The + Overleden ouders Cornelius en Hendrica van Winden- Kleijweg + Frans

Schäpe + Aad Ruygrok + Jan Gerritse + Kees de Leede + Lou van Geest + Jozephus Remie + Peter Ruijgt + Aad van Leeuwen + Henk Rodenrijs + Aad en Joke v.d. Poel- Kuijpers + Frans v.d. Stap + Henk Mokveld + Han Vermeulen + Tony Smits.

*In verband met de afscheidsviering van Pastor L. v.d. Hoven zijn de misintenties van zondag 30 januari verplaatst naar zaterdag 29 januari.*

## Donderdag 3 februari 14.00 uur

Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 85<sup>ste</sup> verjaardag + Johannes v.d. Vaart + Adrianus van Mil + Sjaak en Tom Schrader + Koos BergenHenegouwen + Johanna v.d. Drift- van Adrichem + Martinus van Winden + Martinus Bentvelsen + Wilhelmus en Margaretha de Graaf- v.d. Stap en zonen + Henk Mokveld + Hennie de Vette + Ton Storm.

## Vrijdag 4 februari 19.30 uur

Tot zekere intentie + Adriana van Tilbeurgh + Overleden ouders van Dam-Overgaag en familie + Overleden ouders en familie Saeijs- Hollaardt + Eugène Saeijs.

## OVERLEDEN

Op dinsdag 11 januari is op 83-jarige leeftijd overleden *mevrouw Cornelia Remie*. Mevrouw Remie woonde in de woonvoorziening Toermalijn in Delft. Daar is op maandag 17 januari afscheid van haar genomen, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op onze begraafplaats.  
Wij wensen haar familie veel kracht en sterkte toe.

## EERSTE LEZING Sefanja 2,3;3,12-13

## EVANGELIE Matteüs 5,1-12a

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:  
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.  
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.  
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.  
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.