

## ER STAAT WAT TE GEBEUREN.....

We gaan eerst de vakantieperiode in maar daarna -in de tweede helft van augustus- gaan er dingen rond onze kerk gebeuren waar u een aantal weken tegenaan kunt kijken.

Er worden namelijk steigers geplaatst bij de voorgevel, maar ook de toren gaat tot aan de klok rondom in de steigers. Onze kerk krijgt in de komende jaren zoals dat tegenwoordig heet een facelift. Er zal worden gereinigd en waar nodig zullen de voegen worden uitgehakt en opnieuw worden gevoegd. Eerst zoals gezegd de voorgevel en de toren, dat gaat dit jaar gebeuren en in de komende jaren de andere gevels van de kerk. Ook de vloer in de toren -in het gedeelte waar de luidklokken hangen- moet vernieuwd worden. Dit betekent dat de luidklokken opgelicht dienen te worden en met een noodvoorziening tijdelijk opgehangen moeten worden. Daarna komen de zogenaamde klokkenstoelen op een nieuwe fundatie te staan. Ook de torenklok en de aandrijving dienen gerestaureerd te worden.

U heeft kunnen zien dat er vorig jaar al veel houtwerk gerenoveerd en geleverd is, denk bijvoorbeeld maar aan de nieuwe kerkdeuren. Ook de rest van het houtwerk zal, als de steigers erbij staan, meegenomen worden. Ook alle hemelwaterafvoeren zijn inmiddels gerestaureerd. Voor onze kerk betekent dit dat we bezig zijn aan een mega-operatie. En bij een mega-operatie horen megabedragen. Nu zou u verwachten dat we dit bericht schrijven om u te bewegen tot een financiële injectie. Dat is dus niet zo, al is een extra ondersteuning nooit weg, zelfs meer dan welkom. We schrijven dit bericht vooral om u op de hoogte te stellen dat er wat gaat gebeuren en dat de begroting die we hebben opgesteld van werk wat reeds gebeurd is, werk wat dit jaar gebeurt en werk wat in de komende jaren uitgevoerd wordt, globaal samengevat kan worden in een bedrag van ca. € 150.000, --. En dat is heel veel geld!!!!

We hebben gespaard en gereserveerd en zoals het er nu bijstaat kan het allemaal betaald worden. En dat hebben we dan voor het grootste gedeelte aan u te danken. U laat ons niet in de steek bij uw jaarlijkse kerkbijdrage, u laat ons ook niet in de steek bij de weekendcollectes.

Daar zijn we niet alleen dankbaar voor, maar we zijn er ook trots op. Trots dat we deze parochie mogen besturen in de wetenschap dat we er niet alleen voor staan.

Volgend jaar bestaat onze parochie 90 jaar en ook de kerk staat er al die jaren. Als bestuur zouden we u een groot feest aan kunnen bieden met alles erop en eraan. Wij hebben er echter voor gekozen uw geld te investeren in de toekomst. De toekomst van ons kerkgebouw die na de renovatie weer een aantal generaties meekan als een belangrijk ontmoetingscentrum van onze parochie en als beeldbepalend element van ons dorp.

*Namens uw parochiebestuur, Bert Gerritse, bestuurslid beheer en onderhoud gebouwen c.a.*

## **SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS**



TEL.NR: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125 **25 juni 2006**  
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-12.00 uur  
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304  
E-mail: [secretariaat@antonius-cornelius.nl](mailto:secretariaat@antonius-cornelius.nl)  
Website: [www.antonius-cornelius.nl](http://www.antonius-cornelius.nl)

Beste Parochianen,

Heb ik me daar toch nog last gekregen van voetbalgekte!

Je ziet al weken overal vlaggen uithangen, niet alleen oranje, maar ook de nationale driekleur. Zag ik vorige week ineens bij die vlaggen ook tassen hangen. Ik dacht dat het 'protest-vlaggen' waren. Vlaggen van mensen die vonden, dat óns elftal maar beter zijn tas kon gaan inpakken. Enkele 'normale' mensen wezen mij erop dat dit was wegens het slagen voor een examen. En dat was het ook!! Je zou het in deze tijd bijna vergeten, maar er gebeurt méér dan v..... alleen. Ik wil alle geslaagden van harte feliciteren en ze natuurlijk een goede toekomst toewensen. Want daarvoor haal je zo'n diploma.

Jullie hebben nu de kans even uit te rusten, te feesten, een vakantiebaantje te hebben. Maar vooral: plannen te maken van 'hoe nu verder'? Ook alle ouders wil ik feliciteren. Zo is er weer een pak van uw hart misschien, maar ook u zult bezig zijn met de toekomst van uw kind (hoe groot ze al zijn of ze zich ook voelen).

Ik moet als grijze pastor nu natuurlijk niet meteen gaan preken. Daar zit u niet op te wachten. Maar toch hoop ik dat deze jonge mensen, deze 'geslaagde' jongelui uitgroeien tot volwassenen, die de moeite waard zijn. Dat zij er toe zullen bijdragen dat er in een wereld van 'kennis is macht' ook dienstbaarheid, diaconie, vrijwilligerswerk en verenigingsleven blijft bestaan. Dat zij er toe zullen bijdragen dat in de zo noodzakelijke kenniseconomie, die keihard kan zijn, de woorden vrede, liefde en gerechtigheid levend mogen blijven.

Dat zij mede vorm zullen geven aan een samenleving waarin de zwakke niet gesloopt wordt of vergeten, maar dat zij én wij bouwen aan het Koninkrijk Gods. Maar bij het woord 'Koninkrijk' denkt u wellicht niet aan God, maar aan ORANJE. Daar was ik al bang voor. Geniet er van.

*Pastor Louis van den Hoven.*

## AGENDA

Zaterdag	24-6	19.00	<b><u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u></b> met zang van het jongerenkoor 'Harmonie'.
Zondag	25-6	10.00	<b><u>EUCHARISTIEVIERING</u></b> met <b>Kinderwoorddienst</b> en nederlandse liederen. Voorganger: Pastor H. Spaan.
		12.00	<b><u>DOOPVIERING</u></b> van: <i>Dion</i> , zoon van hr. en mw. E. Bieshaar-Valk (wijk 4). Wij verwelkomen Dion in onze parochie-gemeenschap en feliciteren zijn ouders van harte. Voorganger: Pastor H. Spaan. Zang van het kinderkoor.
Maandag	26-6	---	---
Dinsdag	27-6	19.30	<b><u>AVONDGEBED</u></b> in de kapel.
Woensdag	28-6	---	---
Donderdag	29-6	---	---
Vrijdag	30-6	19.30	<b><u>AVONDGEBED</u></b> in de kapel.
Zaterdag	1-7	19.00	<b><u>GEZINSVIERING</u></b> met zang van het kinderkoor. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	2-7	10.00	<b><u>EUCHARISTIEVIERING</u></b> met zang van het herenkoor. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.

## MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Anna Kleijweg-Lansbergen, die kortgeleden is overleden.

## **Zaterdag 24 juni 19.00 uur**

uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + Astrid Ras-v. Loenen + overleden ouders Arnoldus en Maria Vermeulen-Zuiderwijk + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Frans Schäpe + Koos BergenHenegouwen + Ine v. Velzen-de Vreede + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Kees de Leede

## **Zondag 25 juni 10.00 uur**

om kracht + Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + overleden ouders familie Pham + Koos en Astrid v. Zeijl + Leo Gielesen + Wim en Jan Bentvelsen + Cock Verleun-v. Angelen + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Aad Ruygrok + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Jan Gerritse + Astrid Ras-v. Loenen + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vū Thị The + Martinus v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis

## **EERSTE LEZING** *Job, 38, 1. 8-11*

## **EVANGELIE** *Marcus 4, 35-41*

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Laten we oversteken.' Zij stuurden het volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; andere boten begeleidden Hem.

Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intussen lag Hij aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden Hem: 'Meester, raakt het U niet dat wij vergaan?' Hij stond op, richtte zich met een dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: 'Zwijg stil!' De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.

Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat ge nog geen geloof bezit?' Zij werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs wind en water Hem gehoorzamen?'

## **Spreekuren van het Pastoraal Team:**

Dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in Schipluiden: (015) - 3801810

Woensdag van 9.00 – 10.00 uur in Maasland: (010) - 5912055

Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den Hoorn: (015) - 2615125

## **DE STOEP....**

Regelmatige bezoekers van ons parochiesecretariaat hebben het kunnen zien. De ingang is nu definitief rolstoelvriendelijk, rollatorvriendelijk en zelfs scootmobielvriendelijk. Na de noodoplossing gemaakt door de Hobbyclub, waarvoor alsnog dank, kon met gekregen materiaal van André Ruijgt de hovenier en Harteveld, bestratingen, waarvoor eveneens dank, de zaak permanent opgelost worden.