

VERVOLG VAN DE VOORKANT:

Twee dingen. Op de eerste plaats een feestelijke viering vanuit de gezamenlijke parochies. Dat is gelukt. We konden dat niet alleen. Er is van ons uit de waardering naar pastor Huub voor zijn respons en ondersteuning, naar pastor Wim van den Ende voor zijn meedenken en naar Koos van Beurden met zijn koor voor het enthousiasme vanaf de start. Maar vooral ook alle aanwezigen, zij hebben er mede voor gezorgd dat die zaterdagavond 25 maart voor pater Tetteroo onvergetelijk is.

Wat we daarnaast wilden dat was het organisatorisch en financieel mogelijk maken van de uitgave van het dagboek van de pater. Als het ware zijn levensbeschrijving. Het manuscript lag op de plank, maar om tot de eerste druk te komen moest er een garantie gegeven worden voor de drukkosten.

Dat moest georganiseerd worden. De insteek was, in nauwe samenspraak met KRO's Brandpuntjournalist, Peter Tetteroo, om het eerste exemplaar gereed te hebben op de dag van zijn Priesterfeest. Ook dat is gelukt.

Maar om het verder rond te krijgen moesten wij zelf wel trachten om in ieder geval de eerste 200 boeken tegen de normale winkelprijs te verkopen.

De parochianen van Schipluiden en Den Hoorn hebben dat voortreffelijk opgepakt. We hebben er nog 60 na moeten bestellen.

Ze zijn nu op, op 5 stuks na.

Met Boekhandel Kempers in de Hoven in Delft is de afspraak gemaakt dat zij de boeken, als ze niet in de winkel aanwezig zijn, eventueel kunnen bestellen.

Wij zijn gestart met de verkoop vanuit de gedachte dat alles wat er extra gestort zou worden door de pater bestemd zou kunnen worden.

Mede ook dankzij een royale gift van het bisdom Rotterdam en een gift van de beide parochies en de bestemde collecte tijdens de viering kan er straks een behoorlijk bedrag naar pater Tom.

Omdat er nog bedragen onderweg zijn en er nog verrekeningen plaats moeten vinden kunnen wij het definitieve bedrag nog niet geven. We schrijven er in ieder geval wel drie nullen achter.

Nogmaals alle parochianen van Schipluiden en Den Hoorn heel veel dank voor uw respons.

De "Werkgroep Pater Tetteroo"

Kees Ammerlaan, Piet Langeslag, Piet van Leeuwen, Bert Gerritse.

SAMEN ONDERWEG

MET SINT ANTONIUS

EN SINT CORNELIUS



TEL.NR: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: secretariaat@antonius-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl

18 juni 2006

Beste parochianen,

Dit weekeinde vieren wij Sacramentsdag: dat wij een levende gemeenschap mogen zijn rond de Tafel van de Heer. In zo'n gemeenschap 'gebeurt' iets. Dat vieren we met Witte Donderdag, bij de eerste Communie en iedere zondag. Iedere zondag is Pasen en komen wij samen, niet altijd met eucharistie, rond Woord en Brood. In zo'n gemeenschap is ook veel gebeurd. Wij staan in een traditie. Iets daarvan hebben we ook gevierd met het feest van pater Tetteroo. Daarom nu een schrijven van de 'Werkgroep Pater Tetteroo'.

Vriendelijke groet van

pastor Louis van den Hoven.

EEN TERUGBLIK!

De "Werkgroep Pater Tetteroo" heeft onlangs een afsluitende bespreking gevoerd. Dat was geen problematische bijeenkomst. Kan het ook niet zijn als de doelstellingen gerealiseerd zijn.

De eerste vergadering was in februari. We wilden toen twee dingen realiseren. Een feest voor pater Tetteroo organiseren die in onze beide dorpen, vooral bij de iets oudere inwoners veel bekendheid geniet. 70 jaar priester dat is niet niks. We wilden dit doen niet uit een vorm van nostalgie, maar uit de niet te definiëren gedachte van bewondering en verwondering dat wij zo'n man in ons midden hebben.

Er is inmiddels ook een heel persoonlijke brief bij ons binnen gekomen van bisschop van Luyn. Ook deze spreekt voor zich. De bisschop stelt onder andere: "Pater Tetteroo is een bijzonder mens voor heel veel mensen veraf en dichtbij".

- vervolg zie achterkant -

AGENDA

Zaterdag	17-6	19.00	<u>EUCHARISTIEVIERING</u> met zang van het dameskoor 'Con Amore'. Voorganger: Pastor L. de Groot.
Zondag	18-6	10.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven. <i>Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.</i>
Maandag	19-6	---	---
Dinsdag	20-6	19.30	<u>AVONDGEBED</u> in de kapel.
Woensdag	21-6	---	---
Donderdag	22-6	---	---
Vrijdag	23-6	19.30	<u>AVONDGEBED</u> in de kapel.
Zaterdag	24-6	19.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met zang van het jongerenkoor 'Harmonie'.
Zondag	25-6	10.00	<u>EUCHARISTIEVIERING</u> met Kinderwoorddienst en nederlandse liederen. Voorganger: Pastor H. Spaan.
		12.00	<u>DOOPVIERING</u> met zang van het kinderkoor. Voorganger: Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Anna Kleijweg-Lansbergen, die kortgeleden is overleden.

Zaterdag 17 juni 19.00 uur

om zegen over een huwelijk + Aad v. Marrewijk + Adrianus v. Mil + Henk Brinkhof + Leo Gielesen + Truus en Wim v. Dijk-v. Leeuwen + overleden ouders v.d. Vaart-Kerkhof + overleden ouders v. Paassen-Ouwerling + overleden ouders Bentvelsen-v. Marrewijk + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Aad Mooijman + Cornelia Oosterwijk-Arkesteijn + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Arnoldus en Maria Vermeulen-Zuiderwijk

Zondag 18 juni 10.00 uur

tot zekere intentie + om kracht en sterkte voor onze bejaarde parochianen + Adrianus v.d. Poel + Andreas v. Marrewijk + overleden ouders v. Beek-Vis + Martijn Noort + Jan Bentvelsen + Jan Alsemgeest + overleden ouders v. Beurden-v. Veen + overleden ouders v.d. Kraan-de Wit + Johanna v.d. Drift-v.

Adrichem + Blanche Tissen + Joop v.d. Ende + Joep Potijk + Wil Gordijn-Gerritse + Ton Duifhuis + Magda Kouwenhoven-de Vette + Johanna Lander-Stift + Martinus v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis + Gerardus v. Vliet

EERSTE LEZING *Exodus 24, 3-8*

EVANGELIE *Marcus 14, 12-16 22-26*

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, zeiden zijn leerlingen tot Jezus: 'Waar wilt Gij dat wij voorbereidselen gaan treffen zodat Gij het paasmaal kunt houden?'

Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: 'Gaat naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik draagt; volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij binnegaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote bovenzaal laten zien met rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt daar alles voor ons klaar.'

De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed.

Onder de maaltijd nam Jezus het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun, met de woorden: 'Neemt, dit is mijn Lichaam.' Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: 'Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het Koninkrijk van God.'

Nadat zij de lofzang gezongen hadden gingen zij naar de Olijfberg.

SINT CORNELIUS - MIDDEN-DELFLANDDAG - BRADERIE

Namens de R.K. Kerk Sint Antonius en Sint Cornelius zal het Cornelius Gezelschap komende zaterdag vertegenwoordigd zijn op de braderie in Den Hoorn.

Naast een hartelijk woord van welkom en op verzoek een uitleg over onze doelstellingen zullen uiteraard weer de bekende "Hoornaars" aan de man worden gebracht. Op veler verzoek heeft de echte bakker de Hoornaars teruggebracht tot een kleinere proportie met de lage prijs van € 5,-. Een kwaliteitsproduct uit ons eigen dorp uitsluitend te koop via het Cornelius Gezelschap.

Naast de Hoornaars zijn ook kaarsen en de bekende boekjes te koop. Rijk geïllustreerd en vol over de historie van ons dorp, haar kerk en het leven van Cornelius. Wij zien u graag aan de kraam.

St. Cornelius Gilde