

VERVOLG VAN DE VOORKANT:

Als je dus een kruisteken maakt (niet zomaar op de middenstip) zeg je dat je als schepsel, dat leven gekregen hebt, het menselijke gezicht van God wilt laten zien (zoals zijn zoon) en dat je vervuld van goede Geest warmte en troost wilt laten zien.

Misschien hebt u er deze dagen toch nog even tijd voor. Goud toch!!

Vanuit mijn schuilplek: (want ik houd niet van vvvvoetbal): een vriendelijke groet.

Pastor Louis van den Hoven.

P.S.

Zo'n zestigste verjaardag gaat je niet in de koude kleren zitten. Van meerdere kanten ben ik benaderd om lid te worden van seniorenclubs. Maar vooral: het geheugen krijgt een tik. Gisteren had ik een mooi stukje geschreven over de Drie-eenheid en voetbal, als ik het mij nog goed herinner. Je moet tenslotte met de tijdgeest meegaan. Blijkt echter dat ik totaal het patroonsfeest van de parochie vergeten ben. De Goede Antonius brengt zo, via het secretariaat, mijn verloren afspraken weer terecht. Maar Sint Antonius vieren we niet alleen voor de gevonden voorwerpen. Ik zou willen zeggen: Dit weekeinde willen we vieren dat wij als geloofsgemeenschap op zoek blijven naar elkaar. Dat wij elkaar niet verloren laten lopen. Dat wij ons laten bekeren tot elkaar. Dat wij geen heidenen en/of egoïsten willen zijn.

OPROEP DEELNEMERS GELEGENHEIDSCANTORIJ

Er worden deelnemers gezocht voor een gelegenheidscantorij voor de Oecumenische Vredesdienst op zondag 24 september om 10.00 uur in 't Woudt. De cantorij zal geleid worden door dhr. A.A. Moerman. Een aantal maandagavonden van te voren zal er van 20.00 uur tot 21.00 uur gerepeteerd worden in de Rijstuin. Wij hopen op voldoende deelname van beide kerken, zodat er een oecumenische cantorij ontstaat. Aanmelden bij Nelie Kooy-Schouten, tel. 0174-296751, e-mail: kr-ne-kooy@hetnet.nl

Namens de Oecumenische Stuurgroep.

OVERLEDEN

Op zondag 28 mei is op 87-jarige leeftijd overleden mevrouw Anna W. Kleijweg-Lansbergen (wijk 22b). Zij woonde de laatste jaren in wooncentrum 'Stefanna'.

In de avondwake op woensdag 31 mei in onze parochiekerk en in de gezongen uitvaartdienst op donderdag 1 juni in de H. Adelbertkerk hebben wij afscheid van haar genomen.

Wij wensen haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS



TEL.NR.: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125
Secretariaat open ma./m. vrij.: 9.00-12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: secretariaat@antonius-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl

11 juni 2006

Beste parochianen,

Wat zal ik schrijven over de Drie-eenheid?, riep ik thuis. Veel meer dan het kruisteken weet ik er niet van.

Dat staat voor alles wat goed is!, antwoordde Rita. Nadenken dus....

Vader staat voor Schepping, Zoon voor Woord en menselijk gezicht en Geest voor Troost en Warmte, Kennis en Liefde.

En toen was het weer stil in huis...

Ik moest ineens denken aan mijn eigen studietijd en aan het verhaal over de theologiestudent die bij de grote Thomas van Aquino tentamen deed. De student zei, dat hij de Drie-eenheid volledig begreep. Thomas stuurde hem weg en verbood hem verder theologie te studeren.

Zo werden wij gewaarschuwd om vooral 'bescheiden' te zijn. Wie alles van God weet en begrijpt is 'des duivels', zal ik maar zeggen. (Ik schrijf dit stukje op 6-6-6.) Ik word steeds voorzichtiger en stiller.

Over God weet ik weinig. Over Nederland en Oranje nog minder. En aan de Franje doe ik niet mee. Wat blijft er dan over? Dat deze aarde aan ons gegeven is om haar te behoeden en te beheren. Dat wij geroepen zijn om herder te zijn van elkaar als broeders (en zusters natuurlijk!).

Heb ik dan niets met een-tweetjes of 4 - 4 - 2 of welk spelsysteem dan ook? Iets wel natuurlijk, maar wel erg vaag. Je moet het immers zién, niet waar. Mijn eindexamen gymnasium wiskunde eindigde met een 4. De gecommitteerde zei: U hebt geluk; ik geef niet lager dan een 4. Ik had vooral moeite met: 'nadert tot nul' en 'nadert tot oneindig'. Ben ik daarom theologie gaan studeren? Het was in ieder geval iets anders dan een gok met een jackpot. Roeping of zo misschien? Ik doe mijn best om het waar te maken. Het gaat erom of je hét ziet. Of je begrijpt dat ieder nadeel zijn voordeel hep (of andersom).

- vervolg zie achterkant -

AGENDA

St. Antonius

Zaterdag	10-6	19.00	<u>EUCCHARISTIEVIERING</u> met zang van het jongerenkoor 'Harmonie'. Thema: 'Geef de boodschap door'. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	11-6	10.00	<u>EUCCHARISTIEVIERING</u> met zang van het gemengd koor 'Di Nuovo'. Thema: 'Geef de boodschap door'. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
		19.30	<u>TAIZÉVIERING</u> Meditatie-zangdienst in de kerk. Pastor H. Spaan.
Maandag	12-6	---	---
Dinsdag	13-6	19.30	<u>AVONDGEBED</u> in de kapel.
Woensdag	14-6	19.30	<u>ROZENKRANSGEBED</u> in de kapel.
Donderdag	15-6	---	---
Vrijdag	16-6	13.00	<u>HUWELIJKSVIERING</u> in de kerk voor het bruidspaar Alexía v.d. Pas en Vincent v.d. Meer. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven. Zang van het dameskoor 'Con Amore'. Onze hartelijke felicitaties voor het bruidspaar.
		19.30	<u>AVONDGEBED</u> in de kapel.
Zaterdag	17-6	19.00	<u>EUCCHARISTIEVIERING</u> met zang van het dameskoor 'Con Amore'. Voorganger: Pastor L. de Groot.
Zondag	18-6	10.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven. <i>Na afloop koffiedrinken in de parochiezaal.</i>

MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Anna Kleijweg-Lansbergen, die kortgeleden is overleden.

Zaterdag 10 juni 19.00 uur

uit dankbaarheid en zegen over een gezin + Leo en Rinus Mooijman + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Ine v. Velzen-de Vreede + overleden ouders Arkesteijn-v. Leeuwen + overleden ouders v. Dijk-v. Leeuwen + Gerardus v. Vliet + Agatha de Kok-Alsemgeest + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Stanislaus en Catharina Hulisz-Konincks + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk + Jan Kerklaan

Zondag 11 juni 10.00 uur

voor onze gezinnen + Leen Arkesteijn en Elisabeth Arkesteijn-v. Leeuwen + Corrie Oosterwijk-Arkesteijn + Koos en Astrid v. Zeijl + Aad v. Marrewijk + Cornelis Gerritse + overleden ouders en Gé Kleijweg-Duijndam + Hans en Ank v.d. Burg-Kleijweg + Bas v. Winden + Bart Verstraaten + Anna Maria Wassenaar + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + overleden ouders v. Vliet-Bentvelsen + overleden ouders v. Marrewijk-Groenewegen + Jan de Vette + Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Aad Mooijman + Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette + Martinus v. Winden + Leonardus en Magdalena Schenkeveld-v.d. Drift

Vrijdag 16 juni 13.00 uur

voor het bruidspaar

OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:

Alexía v.d. Pas en Vincent v.d. Meer

EERSTE LEZING Deuteronomium 4, 32-34 39-40

EVANGELIE Matteüs 28, 16-20

De elf leerlingen begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden.

Jezus trad nader en sprak tot hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'