

VERVOLG VAN DE VOORKANT:

Dank spreken we ook uit aan ds. Chris Schreuder persoonlijk. Zijn inzet is heel belangrijk geweest. Hij neemt nu afscheid. Wij wensen hem en zijn vrouw Anne-Marie en kinderen Christiaan en Eva in Maassluis een goede, gezonde en gelovige toekomst toe.

Dat is Pinksteren: geloven in de toekomst!

Pastor Louis van den Hoven.

AFSCHEID

Aanstaande zondag 4 juni zal ik -na ruim tien jaar predikant te zijn geweest in de Hervormde Gemeente 't Woudt (sinds medio 2004 de Protestantse Gemeente 't Woudt-Den Hoorn)- in de morgendienst om 10.00 uur in de Woudtse Kerk afscheid van de gemeente nemen.

Op zondag 18 juni om 15.00 uur hoop ik bevestigd te worden en intrede te doen in "mijn" nieuwe gemeente Maassluis. Ik word wijkpredikant in de Protestantse Wijkgemeente (in wording) Oost-De Ark. De bevestigings- en intrededienst vindt plaats in de Grote of Nieuwe Kerk aan het Kerkplein 2 te Maassluis.

Graag wil ik ook u allen hartelijk groeten. In de afgelopen tien jaar zijn er zowel met de parochie als geheel, met de pastores als met velen van u hartelijke contacten en goede oecumenische samenwerking geweest. Ik denk daar met plezier aan terug en wil u daar ook graag voor bedanken.

Het ga u allen goed. A Dieu.

Mede namens Anne-Marie, Christiaan en Eva,

ds. C.M. Schreuder.

BANNEUX 2006

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

*een ééndaagse bedevaart op 21 augustus 2006;

*een tweedaagse bedevaart op 30 september en 1 oktober 2006;

*een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) op

1 t/m 5 september 2006.

Een brochure is verkrijgbaar bij het parochiesecretariaat. Voor nadere informatie over de bedevaarten kunt u terecht bij mw. Ria Overbeek, tel. 015-2616015.

SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS



TEL.NR: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-12.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: secretariaat@antonius-cornelius.nl
Website: www.antonius-cornelius.nl

4 juni 2006

Beste parochianen,

Of u het wilt geloven of niet: het is PINKSTEREN !!

Over het weer wil ik het niet hebben al klinkt er in mijn achterhoofd vaag een liedje over een 'mooie Pinksterdag' en ook nog iets ondeugends over 'iemand uit Den Haag'. Uit 's-Gravenhage in ieder geval hartelijk dank voor de warme felicitaties bij mijn 60^{ste} verjaardag.

Maar we mogen nog veel meer dankbaar zijn voor de warmte van de Goede Geest. Die hebben we als parochianen allemaal nodig. De warmte van de liefde die jou draagt en sterk maakt. De warmte van de Geest die troost brengt en uitzicht geeft. De warmte van de Geest die jou aanzet om goed te zijn, ja, zo goed als God. Je moet de Geest óver je laten komen. Op de uitkijk dus op die mooie Pinksterdag. En dan kan een verfrissend briesje geen kwaad. Vraag het maar aan Petrus!

Dankbaarheid mag er ook zijn voor de 'Week van de Nederlandse Missionaris'. Dankbaarheid dat een kerk in crisis, zoals die in Nederland, nog steeds mensen motiveert om in deze wereld het menselijke gezicht van God te laten zien. Gerechtigheid en meeleven en meedragen, 'vrede en alle goeds' zijn nog steeds springlevend. De collecte voor de Nederlandse Missionaris komt ten goede aan opvang, begeleiding, studie/motivatie én de broodnodige rust en terugvallen op het thuisfront van de oudere, MAAR JUIST OOK van de vele jongere werkers in de Derde Wereld. Laat hun bronnen niet opdrogen.

Dankbaarheid willen we ook uitspreken aan onze medegelovigen van de Protestantse Kerk Nederland, in 't Woudt. Dankbaar zijn we voor de goede oecumenische contacten van de afgelopen jaren.

- vervolg zie achterkant -

AGENDA

Pinksteren

Zaterdag 3-6 19.00 **GEZINSVIERING** met zang van het kinderkoor.
Thema: 'Vuur voor vandaag en morgen'.
Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.

1^{ste} Pinksterdag

Zondag 4-6 10.00 **EUCARISTIEVIERING** met zang van het dameskoor 'Con Amore'.
Voorganger: Pastor L. de Groot.

2^{de} Pinksterdag

Maandag 5-6 10.00 **EUCARISTIEVIERING** met nederlandse liederen.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Dinsdag 6-6 19.30 **AVONDGEBED** in de kapel.

Woensdag 7-6 ---

Donderdag 8-6 ---

Vrijdag 9-6 19.30 **AVONDGEBED** in de kapel.

St. Antonius

Zaterdag 10-6 19.00 **EUCARISTIEVIERING** met **Kinderwoorddienst** en zang van het jongerenkoor 'Harmonie'.
Voorganger: Pastor H. Spaan.

Zondag 11-6 10.00 **EUCARISTIEVIERING** met zang van het gemengd koor 'Di Nuovo'.
Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.

19.30 **TAIZÉVIERING**
Meditatie-zangdienst in de kerk.
Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Anna Kleijweg-Lansbergen, die kortgeleden is overleden.

Zaterdag 3 juni 19.00 uur

Leo en Rinus Mooijman + Wilhelmus Kuipers + Annie Vieveen-v. Eijk + overleden ouders v.d. Vaart-Kerkhof + Joh v. Paassen + Chris v. Adrichem + Frans v. Rooij + Astrid Ras-v. Loenen + Jo v. Paassen + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Adrianus v. Rooijen en Petronella v. Rooijen-v.d.

Meer + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis + overleden ouders Arnoldus en Maria Vermeulen-Zuiderwijk

Zondag 4 juni 10.00 uur

uit dankbaarheid b.g.v. een 25-jarig huwelijk + uit dankbaarheid + Mathijsje v.d. Berg + Jan v. Winden + Pieter Ris + Adrianus v. Winden + Apolonia v. Winden-Schenkeveld + Aad v. Marrewijk + overleden ouders en familie de Gier-Gielesen + Bernardus Groen + overleden familie v. Paassen-v. Adrichem + Adrianus Kleijweg + overleden ouders Johannes en Theodora Meijer-v. Veen + overleden ouders v.d. Kraan-de Wit + Jan Kerklaan + overleden ouders v. Paassen-Ouwerling + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Blanche Tissen + Casper Lutz + Joep Potijk + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Wil Gordijn-Gerritse + Dominicus Nguyen Pham + Antonius Dung Nguyen + Dominicus Hieu Pham + Ton Duifhuis + Jacobus v. Paassen en Catharina v. Paassen-v.d. Harg + Aad Mooijman + Catharina Bentvelsen-v. Vliet + Magda Kouwenhoven-de Vette + Johanna Lander-Stift + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vû Thj The + Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette + Martinus v. Winden

Maandag 5 juni 10.00 uur

uit dankbaarheid b.g.v. een 40-jarig huwelijk

OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:

Alexía v.d Pas en Vincent v.d. Meer

EERSTE LEZING *Handelingen 2, 1-11*

EVANGELIE *Johannes 15, 26-27; 16, 12-15*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de Helper komt die Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij Mij.

Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Daarom zei Ik dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Al wat de Vader heeft is het mijne.'