

VERVOLG VAN DE VOORKANT:

Ik zal dus maar zeker niet beginnen over schapen en herders en vooral niet over de Goede Herder. Over ruimte gesproken!! Die taal is toch wel zó ver van ons vandaan en uit een andere wereld. Of toch niet??

Misschien moet je maar eens gaan kijken waardóór jij allemaal aangesproken wordt. En wat spreekt je dan het meeste aan? En wat heeft dan de meeste waarde? En waar gaat je hart naar uit? En waar sta je zelf?

Ik denk dat ik een beetje doordraaf. Heeft ook zijn charme hoor! Maar ik wil met u, voor jullie, wel bezig blijven me te verantwoorden. Ik wil wel mogen uitleggen waarom een eerlijke wereld voor iedereen mij ter harte gaat. Dat het eenmaal beter zal zijn, dat hoop ik. Ik wil dat sprookje blijven vertellen. Ik hoop u een Evangelie, een blijde boodschap te mogen brengen. Ik wil blijven vertellen dat ik van jullie houd, zoals van mijzelf. En dat is Goddelijk, niet egoïstisch. Ik wil blijven geloven in een wereld die ons in handen is gegeven om haar te behoeden en te beheren. Dat wij aan elkaar gegeven zijn.

Nu halen we dat vaak niet, u niet, ik niet. Leg je je er dan maar bij neer of durft u uw roeping te verstaan? Dát is een groot voorbeeld voor de toekomst, de jeugd, de nieuwe generatie. De vorm en hun plaats vinden ze dan zelf wel. Wij als ouders, begeleiders en pastores kunnen dan wel identificatiefiguren, voorbeelden, warme thuisbases zijn.

Roepingenzondag gaat over mij: of ik nog steeds luister.

Roepingenzondag gaat over God: hij/zij doet een appel op mij.

Roepingenzondag gaat over Jezus: Het menselijke gezicht van God.

Roepingenzondag is: spiegelkje, spiegelkje aan de wand, wie ben ik zelf? Ben ik mijzelf of ben ik mijzelf genoeg?

Deze ruimte wil ik ook nog gebruiken om te zeggen: de Meimaand is begonnen. We bidden iedere woensdag in de kapel het rozenhoedje. We overdenken de geheimen uit het Evangelie. We overdenken ons eigen leven in het licht van het Evangelie. Wellicht ook een luistermoment?

Een vriendelijke groet van pastor Louis van den Hoven.

P.S. Er staat een vuurtoren in mijn voortuin!! Misschien de volgende keer meer?

SAMEN ONDERWEG

MET SINT ANTONIUS

EN SINT CORNELIUS



TEL.NR: Parochiesecretariaat:

(015) - 2615125

7 mei 2006

Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-12.00 uur

Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304

E-mail: secretariaat@antonius-cornelius.nl

Website: www.antonius-cornelius.nl

Beste Parochianen,

Voor dit stukje in de Samen Onderweg kreeg ik de volle vrijheid en alle ruimte. Dat klinkt heel mooi, maar ik word er ook een beetje paniekerig van. Want wat doe je zomaar met zoveel ruimte ?

Een verhaal over ROEPINGENZONDAG! Daar heb je in deze tijd wel wat ruimte voor nodig. Het thema is: **Kom. Volg Mij !**

Daar heb je dus niet zoveel ruimte voor nodig.

Maar wél voor: Krijgt roeping in deze wereld nog de ruimte, nog een beetje de breedte, de lengte en vooral de diepte om gehoord te worden.

We kunnen natuurlijk samen dit weekeinde bidden voor werkers in de kerk. Want de toekomst van onze geloofsgemeenschap, en dus ook onze parochie, hangt mede af van het aantal gelovigen dat zich daadwerkelijk wil inzetten in en vanuit onze kerk. Dat vraagt dus om een heleboel ruimte. Ruimte in (vrije) tijd, ruimte in het gezin, ruimte in je huwelijk, ruimte in je hart voor anderen én voor God.

Roeping veronderstelt namelijk ook dat er gelúisterd wordt. In deze wereld met zoveel herrie, muziek in iedere winkelstraat, oordoppenterreur in bus/tram/trein, of thuis op de bank, iedereen een telefoon met eigen ringtone én overal bereikbaar, hoort niemand meer iets en wordt er zeker niet meer geluisterd. AMNESTY INTERNATIONAL heeft al jaren een affiche met de tekst: "Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden".

De samenleving is al hard onderweg. Hoor je dan nog óf je en waartoe je geroepen wordt? Iedere roep, roeping, wordt dan overstemd door "MAAR..." en "IK..."

- *vervolg zie achterkant* -

AGENDA

Zaterdag	6-5	19.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zondag	7-5	10.00	<u>EUCHARISTIEVIERING</u> met Kinderwoorddienst en zang van het herenkoor met latijnse vaste gezangen en nederlandse liederen. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
		19.30	<u>TAIZÉVIERING</u> Meditatie-zangdienst in de kerk. Pastor H. Spaan.
Maandag	8-5	---	---
Dinsdag	9-5	19.30	<u>GEBEDSDIENST</u> in de kapel.
Woensdag	10-5	19.30	<u>ROZENKRANSGEBED</u> in de kapel.
Donderdag	11-5	---	---
Vrijdag	12-5	19.30	<u>GEBEDSDIENST</u> in de kapel.
Zaterdag	13-5	19.00	<u>EUCHARISTIEVIERING</u> met zang van het jongerenkoor 'Harmonie'. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	14-5	10.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
		13.00	<u>GEZAMENLIJKE DOOPVIERING</u> met zang van het kinderkoor. Voorganger: Pastor H. Spaan.

MISINTENTIES

Zaterdag 6 mei 19.00 uur

Leo en Rinus Mooijman + Wilhelmus Kuipers + Annie Vieveen-v. Eijk + Joh v. Paassen + Chris v. Adrichem + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Adrianus v. Rooijen en Petronella v. Rooijen-v.d. Meer + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Arnoldus en Maria Vermeulen-Zuiderwijk + Jo v. Paassen

Zondag 7 mei 10.00 uur

uit dankbaarheid b.g.v. een 90^{ste} verjaardag + Pieter Ris + overleden ouders en broers v. Leeuwen + Bernardus Groen + Adrianus Kleijweg + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Jan Kerklaan + Casper Lutz + Joep Potijk + Simon Berkhout + Aad v. Velzen + Wil Gordijn-Gerritse + Frans v. Rooij + Astrid Ras-v. Loenen + Dominicus Nguyen Pham + Antonius Dung Nguyen + Dominicus Hieu Pham + Ton Duifhuis + Jacobus v. Paassen en Catharina v. Paassen-v.d. Harg + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Catharina Bentvelsen-v. Vliet + Magda Kouwenhoven-de Vette + Johanna Lander-Stift + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vū Thị The + Martinus v. Winden + overleden ouders Wilhelmus en Lenie v. Rijn-Vis

Vrijdag 12 mei 19.30 uur: Kees v. Schaick

EERSTE LEZING *Handelingen 4, 8-12*

EVANGELIE *Johannes 10, 11-18*

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen.

Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen.

Niemand neemt het Mij af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.'

OP HET HUWELIJK BEREIDEN ZICH VOOR:

Miranda v.d Ende en Edwin Kool

Spreekuren van het Pastoraal Team:

Dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in Schipluiden: (015) - 3801810
Woensdag van 9.00 – 10.00 uur in Maasland: (010) - 5912055
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den Hoorn: (015) - 2615125