

Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe stuk aan het oude, en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders doet de wijn de zakken bersten en de wijn gaat verloren met de zakken. Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.'

VERVOLG VAN DE VOORKANT

Het volgende nummer van deze "Onderweg" zal o.a. gaan over het project van de Vastenactie.

Verder wensen we pastor Huub een inspirerend begin van de 40-dagentijd in Brazilië, samen met Joop en Toos Hofstede bij missionaris Pater Gabriël. Over 2 ½ week is hij weer terug; vol vuur naar ik verwacht. Vol vuur om zowel bij het Paasspektakel als in de Paaswake te kunnen getuigen van Nieuw Leven. Wij bereiden ons hier voor op het feest van Pasen. Ik hoop met even veel enthousiasme.

Groeten van Prins Lodewijk I, de 's-Gravenhagenaar.

OVERLEDEN

Op vrijdag 17 februari is op 72-jarige leeftijd overleden *mevrouw Jacoba G. M. Hageman-Gerritse*, Aletta Jacobsstraat 100, Delft (wijk 21A).

In de gezongen uitvaartdienst op woensdag 22 februari hebben wij afscheid van haar genomen.

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe.

WERELDGEBEDSDAG - 3 MAART 2006

Hierbij nodigen wij u uit voor de Wereldgebedsdag op *vrijdag 3 maart* a.s. om *19.30 uur in de Rijstuin*, Woudseweg 26, m.m.v. het Woudtse Kerkkoor o.l.v. G.J. Hol; na afloop koffiedrinken. Het thema van de liturgie is "Tekenen van de tijd", geschreven door het Wereldgebed-comité van Zuid-Afrika.

"Na meer dan 40 jaar Apartheid bevindt Zuid-Afrika zich nog steeds in een toestand van veranderingen en als Christenen hebben we de unieke en belangrijke taak om onze bijdrage te leveren aan de samenleving die vecht voor verandering en toenadering. We hebben de morele plicht om behulpzaam te zijn in het licht van het geloof! Veranderingen brengen veel kwalijke zaken aan het licht. Maar desondanks is ons land levendig, zowel economisch als moreel. We hebben de wil om te overleven! In alle opzichten danken de vele gezichten van het "regenboogvolk" God en wij keren ons tot Hem vol hoop en dankbaarheid!" Graag tot ziens.

*Namens het Katholiek Vrouwengilde, Ria van Scheyndel,
Passage, Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging, Nel v.d. Spek*

SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS



TEL.NR.: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125 **26 februari 2006**
Secretariaat open ma./m. vrij.: 9.00-13.00 uur
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl

Beste parochianen,

Dit weekeinde begint de Carnaval. Een heidens feest, zoals Kerstmis. Maar ook zozeer opgenomen door het christendom, dat het nog steeds de vasten/veertigdagentijd inleidt. De dagen voor Aswoensdag. En zelfs de grootste heidenen, bierbukkens of theebuikers ontkomen er in deze tijd niet aan om zich aan die data te houden. Zelfs al weet niemand meer wat we met de grote christelijke feestdagen vieren: de data van Carnaval staan vast. En dan is het Aswoensdag. Prins Carnaval zet zijn feestmuts af, levert zijn sleutels in, gaat het askruisje halen. Daarna gaat hij 'haring happen' op deze eerste vasten- en dus vleesloze dag. Ook Prins Carnaval, de macht van de lol, moet horen van: Gedenk, o mens dat je eindig bent. En als Prins Carnaval bij mij komt, hoort hij ook nog: Kom tot bezinning, bekeer je en gelóóf in een Blijde Boodschap.

Kunt u het tot hier toe allemaal nog een beetje volgen? Het is toch geen onzinnig verhaal, dacht ik tenminste. Al zien velen, ook in deze tijd, het vervolg niet zo zitten. Vasten, bezinnen, geloven, 40 dagen? Waar kan ik pillen halen om dat zo lang vol te houden? Leef toch bij de dag, man.

Ja, daarom bieden wij hulp en steun aan.

Woensdag kun je dus het askruisje ontvangen. Een sterk pepmiddel.

Het voordeel is: je wast het zo van je voorhoofd en geen mens die ziet dat je het gebruikt, maar het zit er wel, op je ziel.

Bij dit parochieblaadje geven we ook nog even de "Vastenkalender" mee. Zo krijg je van dag tot dag je trainingsschema en krijg je extra krachtoefeningen aangereikt. Er zijn ook een aantal indoortrainingen, voorrondes en hoogtestages gepland: Op de vrijdagavonden zullen we weer Woord- en Gebedsdiensten houden met een veertigdagentijd-overweging (Op vrijdag 3 maart valt dat samen met de wereldgebedsdagviering in de Rijstuin).

- vervolg zie achterkant -

AGENDA

Zaterdag	25-2	19.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met <u>Kinderwoorddienst</u> en zang van het jongerenkoor 'Harmonie'. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zondag	26-2	10.00	<u>EUCARISTIEVIERING</u> met Nederlandse liederen. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
		12.00	<u>GEZAMENLIJKE DOOPVIERING</u> van: <i>Iris</i> , dochter van hr. en mw. M. v. Paassen-Jansen (wijk 18) en <i>Sophie</i> , dochter van hr. en mw. J. Hof-Horstink (wijk 18). Wij verwelkomen Iris en Sophie in onze parochiegemeenschap en feliciteren hun ouders van harte. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven. Zang van het kinderkoor.
		19.30	<u>TAIZÉVIERING</u> Meditatie-zangdienst in de kerk. Pastor H. Spaan.
Maandag	27-2	---	---
Dinsdag	28-2	19.30	<u>GEBEDSDIENST</u> in de kapel.
<i>Aswoensdag</i>			
Woensdag	1-3	19.30	<u>EUCARISTIEVIERING</u> met aswijding en askruisje . Voorganger: Pastor L. de Groot. Zang van het jongerenkoor 'Harmonie'.
<i>1^{ste} donderdag van de maand</i>			
Donderdag	2-3	14.00	<u>EUCARISTIEVIERING</u> in De Kickerhoek voor iedereen, met name voor de senioren. Voorganger: Pastor L. de Groot.
<i>1^{ste} vrijdag van de maand</i>			
Vrijdag	3-3	19.30	<u>WOORD- en GEBEDSDIENST</u> in de kapel met vastenoverweging . Voorganger: Pastor T. Dam.
Zaterdag	4-3	19.00	<u>EUCARISTIEVIERING</u> met Nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. de Groot.

1^{ste} zondag van de vasten

Zondag	5-3	10.00	<u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u> met <u>Kinderwoorddienst</u> en zang van het herenkoor. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
--------	-----	-------	--

MISINTENTIES

In alle vieringen bidden wij voor Jacoba Hageman-Gerritse, die kortgeleden is overleden.

Zaterdag 25 februari 19.00 uur

uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + Aly v. Vliet-Sunder en Jacobus v. Vliet + Koos BergenHenegouwen + Frans Schäpe + Ine v. Velzen-de Vreede + Kees de Leede + Wil Hofstede-v.d. Zalm + Aad Mooijman + Bram v. Marrewijk + overleden ouders Theo en Ploon v.d. Stap-v. Marrewijk

Zondag 26 februari 10.00 uur

Bernardus en Anthonetta v. Leeuwen-v. Leeuwen + Frans v. Peppen + Koos en Astrid v. Zeyl + Jan Bentvelsen + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Aad Ruygrok + Jacoba en Christianus Verhoeff-Overgaag + Jan Gerritse + Joep Potijk + Ton Duifhuis + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Antonius Nguyen Van Quyet + Maria Vữ Thị The + Henk v.d. Stap

Donderdag 2 maart 14.00 uur

Koos BergenHenengouwen + Adrianus v. Mil + Wilhelmus de Graaf en zonen + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Tinus Biemans + Piet en zoon v. Leeuwen + Cor v.d. Helm

Vrijdag 3 maart 19.30 uur

overleden ouders v. Dam-Overgaag en familie + overleden ouders en familie Saeijs-Hollaardt + Eugène Saeijs

EERSTE LEZING Hosea 2, 16b. 17b. 21-22

EVANGELIE Marcus 2, 18-22

In die tijd, toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen: 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?'

Jezus sprak tot hen: 'Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten zolang de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten.'