

### **VERVOLG VAN DE VOORKANT:**

Wijzen, die luisteren en zoeken, zien dan weer hun ster en vinden het Licht. Ze gaan ervoor door de knieën en geven het beste van zichzelf. Wij hebben er vanwege de geschenken 3 koningen van gemaakt. Ze staan met de kameel en de zwarte knecht in onze kerststal. En daarmee zijn ze decor geworden en niet gevaarlijk meer. Over die droom en die andere weg naar huis terug hoor je niet meer, omdat ze alweer in een oude krant zijn ingepakt; tot volgend jaar. De enige die dan nog in beweging komt en gevaarlijk wordt is Herodes. Het gewone leven van macht, ellebogenwerk en het recht van de sterkste herneemt zijn oude gang. Of is die andere weg naar huis terug toch wél iets voor ons?

Op dit feest van de Openbaring van de Heer horen we opnieuw waar we het ware Licht zoeken moeten. U kunt door de knieën gaan en het beste van uzelf geven. Of staan we zo kort na kerst alweer met lege handen. Hebt u elkaar nog iets van de rijkdom die we gevierd hebben, van de menselijkheid van God, te bieden of is alles nu al op? Nee toch? We lopen elkaar toch niet voor niets het beste toe te wensen?

*Pastor Louis van den Hoven.*

### **EXTRA MEDEDELING**

De eucharistieviering op vrijdag 6 januari om 19.30 uur in de kapel vervalt.

Op deze avond wordt in de kerk om 19.30 uur de avondwake gehouden voor de heer Adrianus Berkhout.

#### **Spreekuren van het Pastoraal Team:**

Dinsdag van 9.00 – 10.00 uur in Schipluiden: (015) - 3801810  
Woensdag van 9.00 – 10.00 uur in Maasland: (010) - 5912055  
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur in Den Hoorn: (015) - 2615125

## **SAMEN ONDERWEG MET SINT ANTONIUS EN SINT CORNELIUS**



TEL.NR.: Parochiesecretariaat: (015) - 2615125 **8 januari 2006**  
Secretariaat open ma.t/m vrij.: 9.00-13.00 uur  
Wachttelefoon Pastoraal Team: 06 - 12187304  
E-mail: hh.antonius-cornelius.denhoorn@hetnet.nl

Beste parochianen,

Laat ik toch maar beginnen met u een zalig en gezegend nieuwjaar te wensen. Ik weet dat het laat is. Dat het bijna klinkt als: o, ja, nu ik je toevallig toch nog even zie, ook nog ..... de beste wensen!

Collega Huub Spaan stuurde ons en anderen déze wens:

“Het nieuwe jaar is begonnen; daarom aan jullie allemaal een zalig nieuwjaar en alle goede wensen voor het nieuwe jaar: Vrede, vreugde, gezondheid, respect en verdraagzaamheid. Moge 2006 een in velerlei opzichten voorspoedig en opgewekt jaar worden.” Dat klinkt, nietwaar?

Hoe staat het trouwens met uw Goede Voornemens? Goed, zeker?

Ikzelf denk er ernstig over een geheugentraining te gaan volgen. Ik was mijn voornemens namelijk al heel snel vergeten. Ik troost mij met de gedachte dat het wel aan de leeftijd zal liggen. Ik wens u in ieder geval veel sterkte en succes en uithoudingsvermogen.

Dit weekeinde vieren wij de Openbaring van de Heer. Het Kerstfeest van het Oosten hoor je wel eens. Het is vooral het feest van de bekendmaking aan de heidenen, ook aan ons dus.

We lezen in de kerk het evangelie van Matteüs en niet dat van Lucas. We horen van mensen, wijzen, die iets, een ster, zien en bereid zijn op zoek te gaan. Niet alles gebeurt dus in je eigen kringetje. Zij durven om zich heen te kijken. Zij laten zich in beweging zetten om iets dat hen trekt. Ze weten dat ze nog in het duister tasten, maar durven op zoek te gaan. Wanneer ze bij Sion, bij Jeruzalem komen verbleekt de ster. Natuurlijk, in zoveel licht dat er zou moeten zijn... Maar Jeruzalem verbleekt, schrikt en is bang. Zij weet wel waar ze het zoeken moet, wijst ook de weg, maar komt met schriftgeleerden erbij niet in beweging. Herodes wil blijven zitten waar hij zit.

- *vervolg zie achterkant* -

## AGENDA

Zaterdag	7-1	19.00	<b><u>WOORD- en COMMUNIEDIENST</u></b> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. v.d. Hoven.
Zondag	8-1	10.00	<b><u>EUCARISTIEVIERING</u></b> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor W. v.d. Ende.
		19.30	<b><u>TAIZÉVIERING</u></b> Meditatie-zangdienst inde kerk. Pastor H. Spaan.
Maandag	9-1	---	---
Dinsdag	10-1	19.30	<b><u>GEBEDSDIENST</u></b> in de kapel.
Woensdag	11-1	---	---
Donderdag	12-1	---	---
Vrijdag	13-1	19.30	<b><u>GEBEDSDIENST</u></b> in de kapel.
Zaterdag	14-1	19.00	<b><u>EUCARISTIEVIERING</u></b> met zang van het jongerenkoor 'Harmonie'. Voorganger: Pastor H. Spaan.
Zondag	15-1	10.00	<b><u>EUCARISTIEVIERING</u></b> met nederlandse liederen. Voorganger: Pastor L. de Groot.

## MISINTENTIES

### **Zaterdag 7 januari 19.00 uur**

uit dankbaarheid voor herstel van een zieke + overleden ouders Heinsbroek-Bosman + Annie Vieveen-v. Eijk + Wilhelmus Kuipers + Joh v. Paassen + Truus en Wim v. Dijk-v. Leeuwen + Chris v. Adrichem + Siem v. Gentevoort + Wil Hofstede-v.d. Zalm + overleden ouders Adrianus v. Rooijen en Petronella v. Rooijen-v.d. Meer + Leo Gielesen + Bram v. Marrewijk + Jo v. Paassen

### **Zondag 8 januari 10.00 uur**

voor een ernstig zieke + voor een 85-jarige + voor een goede gezondheid + uit dankbaarheid + uit dankbaarheid voor alle zegeningen + Jan Alsemgeest + Cornelis Gerritse + voor de overleden ouders Henk en Miep v. Marrewijk-Roeling met grote dank voor alles wat zij samen hebben gehad en aan ons doorgegeven + Jan v. Winden + overleden ouders v.d. Kraan-de Wit + Anna Maria Wassenaar + Johanna v.d. Drift-v. Adrichem + Blanche Tissen + Tom Schrader + overleden ouders v. Vliet-Bentvelsen + Henk Brinkhof + overleden ouders v. Marrewijk-Groenewegen + Jan de Vette + Plony Bentvelsen-v. Marrewijk + Kees v. Marrewijk + Ton Duifhuis + Corry v.d. Ende-v. Paassen + Jan en Co Holierhoek-de Vette + overleden familie Holierhoek-de Vette

### **EERSTE LEZING *Jesaja 60, 1-6***

### **EVANGELIE *Matteüs 2, 1-12***

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 'Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.'

Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Zij antwoordden hem: 'Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de profeet: En gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël.'

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: 'Gaaf een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.' Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.

Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.